



Geen overbodige luxe
ANNELIES VAN DER VEER



Geplaatst 2012-10-09 om 06:14



Daad van menselijkheid

Vrouwen in taboelands als Marokko hebben dubbel pech als ze ongewenst zwanger raken.

Het is natuurlijk ook niet makkelijk: je inleven in een vrouw. Zeker als je een man bent. In het algemeen al niet, laat staan dat je je kunt voorstellen hoe 't voelt om ongewenst zwanger te zijn. De paniek, de angst en de wanhoop die dan uitbreken zijn nu eenmaal exclusief voor de vrouw gereserveerd.

Toch wel een opluchting voor vrouwen dat er zoiets als een zwangerschapsonderbrekende ingreep bestaat, ook wel abortus genoemd, en dat het in Nederland, waar dit legaal is, goed is geregeld. Geen barbaarse praktijken met breinaalden meer maar een vrij eenvoudige klinische ingreep die veel leed bespaart. Want we hebben het niet over het doden van een zelfstandig mens maar over het verwijderen van een klompje cellen, meer is het echt niet als je er tenminste op tijd bij bent. Een abortus is niet iets waar je trots op bent en één abortus in een mensenleven is meer dan genoeg maar we moeten niet overdrijven. Het is uiteindelijk en altijd de beslissing van de vrouw; het is haar vrucht, het is haar lichaam.

Vrouwen in taboelands als Marokko hebben dubbel pech als ze ongewenst zwanger raken. Het komt daar natuurlijk net zo goed voor als hier maar in Marokko is abortus verboden. Toch worden er, naar zeggen, elke dag heel veel zwangerschappen illegaal afgebroken. Helaas niet op de veilige wijze zoals dat in het Westen gebeurt waardoor vooral armere vrouwen sterven. De rijke Marokkaanse vrouw vliegt wel even naar Parijs...

Om aandacht te trekken voor deze onrechtvaardigheid voer er onlangs een zogeheten abortusboot van de Nederlandse actiegroep Women on Waves naar Marokko. Je kunt daar voor, je kunt daar tegen zijn. Je kunt zo'n actie effectief vinden of niet. Waar het om gaat - en dat is wat nogal wat westerse mannen uit het oog verliezen of simpelweg niet kunnen bevatten aangezien zij nog nooit zwanger zijn geweest, laat staan ongewenst - waar het dus om gaat is dat deze vrouwen geholpen kunnen worden met een veilig uitgevoerde abortus. Dat is geen opdringen van westerse normen en waarden aan Arabieren, het is geen vorm van cultureel imperialisme, zoals sommige mannen in hun wijsheid menen en het is al helemaal geen verminkingsboot. Het is een daad van menselijkheid.

Het zou wel fijn zijn als wat meer mannen dat zouden begrijpen. Domme achterafadviezen (gebruik een condoom) en malle vergelijkingen kunnen achterwege blijven. Een beetje meer moeite doen om zich in deze ongelukkige vrouwen in te leven, kan geen kwaad want daar ontbreekt het nogal aan.

Gerelateerd nieuws

- [El Hamdaoui scoort voor Marokko](#)
- [Column voor 'Den Haag'](#)
- [Pech blijft Drenthe achtervolgen](#)
- [Dubbele pech voor koperdieven](#)

Meest besproken



PostNL blij met Blekers voorstel postbezorging

Schoonheidsbehandeling wordt vrouw fataal

Tori Spelling overleefde zwangerschap ternauwernood

Laatste nieuws



- [Gagnam style latte \(art\)](#)
- [3 JAAR CEL EN TBS VOOR SIETSKE H.](#)
- [Plan voor interciti van Zwolle naar Antwerpen](#)

Annelies van der Veer

7 reacties

Reageer



Esther Haegens · Kunstacademie Maastricht

Ik ben absoluut voor de vrijheid van vrouwen om voor abortus te kiezen. Altijd geweest ook. Als ik nu zwanger zou raken zou ik waarschijnlijk daar ook voor kiezen. Natuurlijk vind ik het een rotidee, en als ik mijn dochter zie denk ik, zo kan het ook worden....maar toch, ik begrijp het wel. Ik vind wel dat er te lang abortus mag worden gepleegd, tot in een te ver stadium van de zwangerschap. Tussen aborteren en een kind al in een couveuze in leven kunnen houden zit maar ongeveer twee weken en dat vind ik een afschuwelijk idee.

Het is afschuwelijk dat er vrouwen zijn die overlijden aan een illegale abortus of aan zelf geklungel. Dat het niet heel makkelijk wordt gemaakt is ook goed, anders denkt niemand meer na, dat je je bewust wordt gemaakt wat abortus eigenlijk inhoudt, dat er wel een leven, potentieel mensje wordt vernietigd...[Lees verder](#)

[Beantwoorden](#) · [Vind ik leuk](#) · [Bericht volgen](#) · dinsdag om 9:46



Chineke Van Til · [Abonneren](#) · International Advisor bij T.R.A.M.A.

Als alle mannen wat beter met condooms om leren gaan hoeven er vast en zeker veel minder vrouwen een ongewenste zwangerschap af te breken.

Ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare ziektes zijn vaker het gevolg van lust dan van liefde. Jongens en meisjes weten pas dat ze vruchtbaar zijn als ze een kind hebben verwekt. Als je beschermen tegen ongewenste seksuele aandoening de norm is, wordt praten over ongewenste zwangerschap een heel andere discussie. Dat er sprake is van verkrachting als de man geen condoom gebruikt is, maakt iets duidelijk wie er uiteindelijk mag beslissen over een ongewenste zwangerschap.

[Beantwoorden](#) · [Vind ik leuk](#) · [Bericht volgen](#) · dinsdag om 13:28



Curved Water · Populaire reageerder

in feite zijn alle tegenstanders van abortus ontzettende conservatieve lui. Die stellen 'het nieuwe leven' namelijk boven het bestaande leven van de zwangere vrouw.

Je kunt je toch niet voorstellen dat ongeboren leven zo'n prioriteit krijgt? Je zult zelf maar dat bestaande leven zijn, dat zijn leven moet opgeven voor een onbewuste ongeboren entiteit

[Beantwoorden](#) · [Vind ik leuk](#) · [Bericht volgen](#) · dinsdag om 15:13



Alex Sander · Populaire reageerder

Een daad van menselijkheid lijkt mij meer als je dat klompje cellen laat groeien tot een zelfstandige mens. Zelfs een zelfstandige mens is een klompje cellen, atomen, neutronen en protonen en electronen als je een mens zo wilt zien. Je praat hier wel over een mens in zijn of haar prilste ontwikkeling. Wanneer de bevruchting heeft plaats gevonden ben je reeds een mens in wording. Het menselijke bestaan begint bij de bevruchting. Er bestaat ook nog zoiets als zelf verantwoordelijkheid, consequenties en wie met vuur speelt kan haar vingers verbranden. Een daad van menselijkheid is respect hebben voor het leven en als een kind ongewenst is kan je het toch altijd nog afstaan? Er zijn genoeg mensen die geen kinderen kunnen krijgen en ze graag met liefde op willen laten groeien. Respect hebben voor het leven en een anderms leven vind ik een daad van menselijkheid.

[Beantwoorden](#) · [Vind ik leuk](#) · [Bericht volgen](#) · dinsdag om 19:19



Alex Sander · Populaire reageerder

Maar er bestaan altijd uitzonderingen in de regel.

[Beantwoorden](#) · [Vind ik leuk](#) · dinsdag om 19:56



Alex Sander · Populaire reageerder

Als een zwangerschap het leven van een vrouw in gevaar brengt, dan moet je een keuze maken, dan vind ik een abortus wel gerechtvaardigd.

[Beantwoorden](#) · [Vind ik leuk](#) · dinsdag om 20:52



Alex Sander · Populaire reageerder

Hoe spijtig het ook is.

Beantwoorden · Vind ik leuk · dinsdag om 20:53

3 meer weergeven



Alex Sander · Populaire reageerder

Als we elkaar gaat zien als een klmpmpje cellen, wat een volwassen mens ook is. Ieder mens is opgebouwd uit cellen neem ik aan of je in moeders buik bent of reeds buiten moeders buik bent is om het even. Dan is wel het einde zoek, denk ik.

Beantwoorden · Vind ik leuk · Bericht volgen · dinsdag om 21:02



Alex Sander · Populaire reageerder

Het woord "ongewenst" is al naar, je zal zelf maar ongewenst zijn, is toch ook niet leuk?

Beantwoorden · Vind ik leuk · Bericht volgen · dinsdag om 22:42



Leonie Schoppema-de Haan · Schaijk

Het is raar in een maatschappij als de onze en ook nog niet stok oud zijnd om niet voor abortus te zijn. Toch ben ik dat niet. Maar ik vind je stuk goed geschreven en vooral waar het gaat over 'domme adviezen achteraf'. Het is fijn dat in Nederland abortus op een legale veilige manier mogelijk is. Aan adviezen achteraf heeft niemand iets en dat abortus bij ons mogelijk is voor vrouwen die dat om wat voor reden dan ook nodig hebben of nodig menen te hebben is het een groot goed dat het kan.

Beantwoorden · Vind ik leuk · Bericht volgen · 23 uur geleden

Sociale plug-in van Facebook

Advertentie



Speel gratis Sizzling Hot

De beste slotmachines vind je bij Gametwist. Nu gratis aanmelden!



500 visitekaartjes = € 5

Maak uw onderneming bekend! Nu 500 + gratis visitekaartjeshouder + gratis stempel = € 5,-



Dagje Dolfinarium?

Bied mee vanaf €1 op 2 tickets via VakantieVeilingen en beleef de magie van de dolfinen!

>

Nieuws

Nieuws

Binnenland
Buitenland
Economie
Nieuws in Beeld

Plus

Wetenschap
Reizen
Family
Gezondheid
Tech
Wonen
Eten

Columns

Metrocolumn.nl

Uitgaan

Regionaal

Amsterdam
Rotterdam

Entertainment

Muziek
Film
Televisie
Games
Fashion
Theater
Boeken
Strips

Sport

Voetbal
Eredivisie
Tennis
Wielrennen

Extra

Prijsvragen
Horoscoop
Specials
Top 10 Apps
Metro Apps
Scoopshot

Metro Custom Publishing

Richard Branson
Leven met kanker
FNV
Duurzaam leiderschap
Klimaat
Week van de eenzaamheid
Medische innovaties
Brandveiligheid

Services

Weer
Verkeer
Beurs
Metropolitan Panel
Traineepartner
Metrojobs.nl
Werken bij Metro

Volg ons!

Social Media

Facebook
Hyves
Twitter
Google+
RSS

Gadgets & Extensies

Apple Safari extensie
Apple iPhone app
Digitale PDF edities
Digitale PDF editie Specials
Google Chrome Extensie
iGoogle Gadget